

'Het Midden-Oosten heeft mij gevormd'

Mark Brakel omschrijft zichzelf als 'de groene diplomaat'. Hij groeide op in het Midden-Oosten en werkte daar als diplomaat. Zijn ervaringen in het Midden-Oosten vormden hem en hebben ook invloed op zijn visie op levensbeschouwelijke diversiteit.

Jaap Terpstra

'Zes weken na mijn geboorte in Nederland verhuisden mijn ouders naar Oman. Ik groeide op in de hoofdstad Muscat, daar hebben we een goede tijd gehad. Als christen vormde je in Oman een kleine minderheid, maar werd je wel door de meerderheid getolereerd. Mijn moeder was katholiek en vader protestants; voor hen waren geloof en kerk toen erg belangrijk. In de loop van de tijd zijn ze vrijzinniger geworden. Ik heb veel meegekregen van het christelijk geloof en heb er veel respect voor, ook in deze tijd. Ik ben wel een andere weg ingeslagen

14 toen ik het hen vertelde. Het was voor mijn ouders best wel wennen en ze hebben een tijdje nodig gehad om 'het een plekje te geven' en te accepteren. Dat hebben ze gedaan! Naast de invloed van mijn ouders was ook mijn vriendengroep van de middelbare school uit Delft belangrijk. Zij zijn kinderen van immigranten. Zij lieten mij een andere kijk op het leven zien, namelijk de economische ongelijkheid in Nederland, discriminatie en andere belangrijke onderwerpen. Hierdoor ging ik me oriënteren op linkse politieke partijen. Met die vriendengroep heb ik nu nog steeds heel goed contact.

Thuis

'Het Midden-Oosten heeft mij gevormd en vormt mij nog steeds. Uiteraard omdat ik daar ben opgegroeid, maar ook nu heb ik een speciale band met het gebied. De mensen, cultuur, natuur, de diversiteit ook op religieus gebied en de verschillen tussen de landen: dat alles trekt me erg aan. Ik voel me er thuis! Wat spannend

Afspiegeling

Religie kan wat Mark betreft zeker een plek hebben in de politiek. 'Het is mooi en nodig dat er ook in de politiek ruimte is voor diversiteit, dus ook bij GroenLinks. De politiek moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Voor mij is daarbij wel belangrijk dat men het verkiezingsprogramma onderschrijft en respectvol met elkaar omgaat. Op welke basis je daartoe komt, zou wat mij betreft niet moeten uitmaken.'

Nederland is een land met een grote diversiteit in levensbeschouwing en visie op samenleven. Waar kunnen we de verbinding vinden? 'We hebben een Grondwet en in artikel 1 staat duidelijk dat iedereen gelijk behandeld moet worden en dat discriminatie niet is toegestaan. Dat is onze basis, ook voor de politici in de Tweede Kamer.'

Ik voel me thuis in het Midden-Oosten

en beschouw mezelf niet als religieus, maar meer humanistisch; in het hier en nu, om in het heden de maatschappij zo goed mogelijk in te richten. Daarom heb ik besloten mezelf in te zetten in de politiek en bij te dragen aan de idealen van GroenLinks. Ik heb moeite met geloof omdat het claimt een monopolie op de waarheid te hebben. Bovendien hangt het geloof wat je aanhangt, sterk samen met waar je geboren bent.

Ik heb met mijn ouders op bepaalde momenten best wel intensieve gesprekken gevoerd. Vooral op het moment dat ik uit de kast kwam, was het best spannend en emotioneel. Ik was

is, is de lange zoektocht naar democratie: hoe zal dat gaan verlopen? De afgelopen twee jaar woonde en werkte in Irak en ben ik van dat land gaan houden. Wie weet ga ik in de toekomst daar of ergens anders in het gebied weer wonen voor een bepaalde periode.'

Mark studeerde filosofie en werd geraakt door een boek van de Amerikaanse politieke filosoof John Rawls. Het boek 'A theory of Justice' is een belangrijk politiek-filosofisch werk van de twintigste eeuw en gaat over rechtvaardigheid. 'Stel je voor dat je niet weet wat je positie in de samenleving is. Welke regels zou je dan rechtvaardig vinden?'

Mark Brakel Nummer 26

Mark groeide op in het Midden-Oosten en studeerde onder andere filosofie. Tussen 2018 en 2020 werkte hij als diplomaat in Irak. Hij omschrijft zichzelf als 'de groene diplomaat'.

