

# 'Ik daag mensen uit zich te verwonderen'

**Geert Gabriëls praat graag over de reden waarom hij in de politiek zit, op basis waarvan hij beslissingen neemt en waarom hij klimaat zo belangrijk vindt. 'Omdat het te maken heeft met leven op aarde. Ik geniet van diversiteit bij alles wat ik zie. Ik ben zelf niet gelovig. Ik heb wel iets met de aarde en een roodborstje, in het verschil dat je overal ziet. Dat vormt de bron van mijn verwondering.'**

## Yfke Nawijn

Van achter zijn computerscherm kijkt hij bij ons videogesprek op een roodborstje in zijn tuin. In zijn verhaal komt deze vogel steeds terug, het illustreert Gabriëls' verwondering.

'Ik ben opgegroeid in Weert. In Limburg is het katholicisme van oudsher alom aanwezig maar ik ken niemand die naar de kerk gaat. Mijn ouders zijn niet gelovig, we gingen niet naar

gelukkig maken. Het geluk van een mooie bloem of een mooi landschap zien, of tuinvogels tellen is klein, maar is voor mij de reden dat ik in de politiek zit. De hele maatschappij is op geld gebaseerd, maar hoe druk je het zien van een roodborstje uit in geld? Hoe kun je enthousiasme, religie of verwondering uitdrukken in geld? Het kan niet. Waar mensen blij van worden heeft juist te maken met cultuur en natuur. Daar wil ik de aandacht op vestigen. De landelijke politiek is heel systematisch en gericht op resultaat en effect, daarom is het belangrijk dat er mensen zijn die verwondering op de eerste plek hebben staan.

Mijn basis van verwondering realiseerde ik me voor het eerst echt toen ik les gaf aan aardrijkskundeleraars. Ik vroeg me af wat écht belangrijk is voor een docent. Dat is de nieuwsgierigheid, naar fysieke of sociale processen om mensen heen, de vraag 'waarom is iets daar'. Dus ik daag mensen uit zich te verwonderen.

niet eens. Verbinding is juist met je tegenstander bepaalde zaken aan de kaak kunnen stellen. Als wethouder of raadslid heb ik nooit in het openbaar iets lelijks gezegd over partijen waar ik aversie tegen voel. Ik zeg niet waar ik tegen ben, maar juist waar ik voor sta. Niemand afvallen, dat is voor mij verbinding.

Ik heb laatst in een kapel nog een kaarsje opgestoken. Dat is ook heel Limburgs, Mariadingetjes en kaarsjes. Dat doet mij wat. Het is een moment van rust in mijn gehaaste, chaotische, denkende leven. Bij alles wat ik doe zit ik heel erg in mijn hoofd, in denken, analyseren. Het kaarsje is dan 'even geen hoofd', even stilstaan, even voelen, even aan een ander denken. Maar dat is de tuinvogeltelling ook, even bezig zijn met iets moois.' ●

## 'Verwondering is één van de belangrijkste dingen in het leven'

de kerk, maar mijn vader vindt het wel interessant en is nieuwsgierig. Ik ben wel gedoopt en heb het Vormsel gedaan. Mijn vader heeft ons veel geleerd, de verhalen. Hij heeft ons vooral ook met nieuwsgierigheid opgevoed, dat heeft invloed op mij gehad.

### Waarde

Voor mij is verwondering één van de belangrijkste dingen in het leven. Nieuwsgierigheid, verwondering, raken de kern van iemand leren kennen, van geluk. Het zien van een roodborstje kan een mens eventjes

### Vrijheid

Religie kan zeker een plek hebben in politiek, maar de grens ligt waar vanuit religie bepaalde dogmatische keuzes gemaakt worden die iemand die niet religieus is, iets opleggen of afnemen. Ik zou het een *vrijheidsvraag* noemen: er is vrijheid van geloof, het zou het allerergste zijn om dat te gaan verbieden, lijkt mij. Zolang je iemand niet iets afneemt, ben ik voor uitbreiding.

Verbinding vind ik heel belangrijk. Verbinding start met het niet afvallen van de ander, ook al ben je het inhoudelijk

### Geert Gabriëls Nummer 15

Wethouder in Weert.  
Limburger, geograaf,  
taal- en dialectliefhebber,  
cultuur & natuur

