

'We kunnen elkaar vinden in het goede'

'Het is tijd dat we als mens naar elkaar leren kijken, ongeacht waar iemands inspiratie of levensbeschouwing op gestoeld is. Dat we erkennen dat elke mens een gelaagdheid kent,' zei Kauthar Bouchallikht in januari tijdens de digitale nieuwjaarsbijeenkomst van De Linker Wang. In aanloop naar de verkiezingen spreken wij haar over de waarden die haar drijven in haar leven en werk.

Yfke Nawijn

'Voor mij is het ontzettend belangrijk te proberen een goed mens te zijn. Dat kan op verschillende manieren. Voor mij gaat het om rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Dat hangt samen met mijn religie, de islam. Een goed voorbeeld daarvan is rentmeesterschap. Ik geloof dat de aarde ons gegeven is, dat we daar dus met res-

digheid. Dat vind ik mooi, we hebben allemaal onze eigen invalshoeken en perspectieven en we kunnen elkaar vinden in het goede.

Ik denk dat het belangrijk is om te kijken hoe mensen invulling geven aan hun geloof. Er zijn veel verschillende mensen op de wereld die dat allemaal op hun eigen manier doen en er een verschillende betekenis aan geven. Dat geldt voor de islam net als voor andere geloven. Daarom is het belangrijk elkaar te leren kennen, hoe geven mensen betekenis, hoe zien we het in het gedrag dat mensen tonen. Anders kan er een risico zijn dat we elkaar niet meer zien als individuen, maar als personificaties van vooroordelen. Dan kom je elkaar niet meer tegen als mens.'

Rentmeesterschap

'Rentmeesterschap gaat over hoe we met elkaar omgaan, maar ook:

Zwart feminisme uit de Verenigde Staten inspireert mij ook. Dat laat zien dat er gelaagde identiteiten zijn. Kleur, klasse, gender, veel onderdelen van onze identiteit bepalen waartoe je toegang hebt in de samenleving. We moeten steeds oog hebben voor de verschillen tussen mensen en het effect dat die verschillen hebben op de ruimte die we krijgen in de samenleving. En ook voor de portemonnee van mensen. Dat vind ik belangrijk in mijn werk voor de klimaatbeweging. Als we klimaatbeleid maken, moeten we zorgen dat het mensen met een kleinere portemonnee niet onevenredig veel raakt. Dat is weer gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.'

Kan religie een plek hebben in de politiek?

'Ik denk dat het gaat om welke waarden het uitgangspunt vormen van religie en in hoeverre die passen binnen de rechtsstaat en democratie.

Als iemand komt met plannen die daar recht tegenin gaan, dan is dat niet alleen een gevaar voor de mensen die hierdoor geraakt worden, maar een gevaar voor alles wat we delen en wat we hebben gevat in een grondwet, juist omdat het zo belangrijk is. Aan de poten zagen van gelijkwaardigheid is echt gevaarlijk. Dan komt het fundament van onze samenleving wankel te staan. Uiteindelijk gaat het echt om ons allemaal.

Wat ik bijzonder vind bij mijn werk in de klimaatbeweging is de hoop en de wil tot verandering die ons verbindt. Tijdens een grote demonstratie wordt het even heel zichtbaar, en ook in al het werk daaromheen zie ik grote verbondenheid met alle mensen die wél met hoop naar de toekomst willen kijken, samen willen leven op een gelijkwaardige manier. Die elkaar wel als mens benaderen en oog hebben voor wat buiten Nederland gebeurt. Die zien hoe ons gedrag hier als consument ertoe leidt dat er elders mensen zijn die te maken hebben met bosbranden, extreme hitte of kou. Mensen die nadenken over de toekomst en een aarde willen nalaten aan de generatie hierna. Met die energie wil ik doorgaan, me niet laten ontmoedigen door mensen die de grondwet willen ondermijnen.'

halen om weer verder te kunnen. Want soms kan iets wat een tegenslag lijkt, juist kracht geven om door te gaan. Het betekent niet dat je constant alleen blij en positief bent, maar dat je beseft dat het erbij hoort om je nu zo te voelen. Dat vind ik persoonlijk heel inspirerend.

Als ik het moeilijk heb, dan probeer ik terug te denken waar het uiteindelijk om gaat: de wereld veranderen. Dan kan ik hopelijk aan het eind van mijn leven zeggen dat ik mijn best heb gedaan en zoveel mogelijk met veel mensen samengewerkt heb om uiteindelijk het stokje over te geven aan de volgende generatie.

Ik bid vijf keer per dag, dan heb ik een herinnering aan de relatie met God en het proberen een goed mens te zijn. Ik zie het als gesprekjes met God, waarin we even zien waar we staan en hoe verder te gaan. Verder vind ik het belangrijk om veel na te denken, veel te lezen en te spiegelen, zelfreflectief te zijn. Dan ga ik na waar ik sta in het leven, wat goed gaat en wat beter kan en hoe ik zo goed mogelijk een steentje kan bijdragen. Het is een doorgaand proces: jezelf spiegelen aan anderen, aan jezelf en aan God.' ●

Kauthar Bouchallikht Nummer 9

Is publicist, adviseur en trainer, vooral op het gebied van klimaatrechtvaardigheid. Ze was mede-organisator van de Klimaatmars en de Klimaatstaking.



'Iets wat een tegenslag lijkt, kan soms juist kracht geven om door te gaan'

pect en liefde mee om moeten gaan. Dat geldt voor de aarde als geheel en alles wat daarop leeft. Er zijn ook mensen die daar een andere betekenis aan geven vanuit een ander principe, maar wel hetzelfde proberen uit te dragen. Dus met zorg en rechtvaardigheid omgaan met alles en iedereen. Wat ik ook heel belangrijk vind is gelijkwaardigheid. Ik geloof dat elk mens door God gegeven gelijkwaardigheid heeft en ik ga ook op die manier met anderen om.

We zijn allemaal gelijk, dat betekent dat ik niet meer of minder waard ben dan de ander en dat we elkaar daarin kunnen vinden. Dan maakt het niet uit of je dezelfde religieuze waarden deelt: het standpunt is de gelijkwaar-

hoe gaan we om met de aarde? Dat zijn vragen die je verschillend kunt beantwoorden. Gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid zijn de antwoorden daarop. Daar kunnen we via de politiek vorm aan geven en ook via ons eigen handelen. Voor mij hangt het allemaal met elkaar samen en is het niet het één of het ander, of dat het één voortkomt uit het ander.'

Inspiratie

'Er is een boek 'Green Deen', over de islam en duurzaamheid. Daarin wordt beschreven dat de aarde een geschenk is dat we moeten koesteren en respecteren en er verantwoordelijkheid over dragen. Dat betekent bijvoorbeeld niet overconsumeren en niet de oceanen leegvissen.

Zolang de grenzen daarvan worden beschermd en de rechtsstaat wordt gerespecteerd, is de democratie in de samenleving de plek waar we het gesprek met elkaar aangaan.

Daarom is onze rechtsstaat ook zo belangrijk, die moet ons beschermen zodat er bijvoorbeeld geen ministerie van remigratie en de-islamisering komt. Artikel 1 van de Grondwet stelt dat we allemaal gelijk zijn. Ongeacht vanuit welke levensbeschouwing je dit artikel benadert. Daar ga ik voor ieder ander net zo hard voor vechten als dat ik hoop dat anderen dat ook voor mij doen. Elkaar beschermen en de kracht zien van onze verschillen.

'Aan de poten van gelijkwaardigheid zagen, is echt gevaarlijk. Dan komt het fundament van onze samenleving wankel te staan'

Kracht

'Ik lees veel en graag. Zelf word ik bijvoorbeeld gevoed door een gedicht van Rumi: 'De Herberg'. Het gaat over hoe wij als mens nooit weten wat er op een dag gaat komen. Wat ik mooi vind aan het gedicht is dat het een herinnering is aan het omarmen van wat je overkomt, om daar kracht uit te