

Een student is geen klant

Martin Jans

In mijn werk als studentenpastor ontmoet ik jonge mensen, zeg maar van zeventien tot vijftieng jaar. Eén van hen zei eens tegen mij: 'Mijn ouders hebben mij helemaal vrijgelaten. Zij waren heel streng opgevoed en zeiden: 'Jij moet zelf kiezen, het maakt ons niet uit, als je maar gelukkig bent'. Wat ik daar zo lastig aan vind', zei hij, 'is dat laatste. Weet jij wat dat is, gelukkig zijn?'

Deze twintigjarige student groeide op in een omgeving die hem alle ruimte geeft om zelf te kiezen. Hij vraagt zich af: wat maakt de ene keuze beter dan de andere? Hoe kun je kiezen als je niet alle gevolgen kunt overzien? Dit geldt voor persoonlijke keuzes zoals in een relatie of studie, maar ook politiek en maatschappelijk. Als 'de waarheid' niet bestaat: hoe kun je dan verschil maken tussen de opvatting van de één en de opvatting van de ander? Maakt het wat uit?

Het lijkt soms of het leven van studenten bestaat uit een oneindige serie mogelijkheden. Hun smartphone

het leven en alles wat daar nu een maal in gebeurt is niet in die strakke norm in te passen. Veel studenten ervaren aan den lijve of in hun leven genoeg beperkingen, maar dat is niet altijd aan de buitenkant of op Instagram te zien.

Een student is geen klant, geen studentnummer en geen casus. Een student is een mens. Aan die menselijkheid wil ik bijdragen. Door tijd en ruimte te bieden voor een goed gesprek, door te luisteren en activiteiten te organiseren die hen prikkelen om met nieuwe en soms andere ogen naar zichzelf en de wereld te kijken. Gesprekken gaan over relaties, familie, de liefde, de dood, over God, over keuzes.

Ik doe dat vanuit een mensbeeld dat ik vind in het begin van de bijbel. De mens is daar uit klei gevormd, met blubber, twijfel, ongemak en onmacht. Hij ploetert soms maar wat. Maar een mens is tegelijk ook meer: er wordt een levensadem in geblazen. Bezieling, een verlangen naar het



Martin Jans is studentenpastor in Zwolle. Hij is predikant in de Protestantse Kerk en wordt in zijn werk ondersteund door drie hogescholen en vijf kerken.

denten zichzelf kunnen spiegelen: hé, dat had ik zelf niet zo bedacht, of dat zie ik toch anders. Of: als ik vanuit dat perspectief kijk, zou ik misschien wat anders kiezen. Ik probeer van alles uit: binnenkort start onze eigen Podcast 'Spatie', eerder maakte een groep studenten samen een magazine. Omdat ik het belangrijk vind: wil je met die oneindig lijkende vrijheid omgaan dan moet je een idee hebben van waarden, opvattingen, voor-

'Het is belangrijk dat mensen studenten laten zien wat er op het spel staat bij keuzes, ook politieke keuzes'

verbindt hen met dj's uit New York en 'Wie is de mol' deelnemers in China. Ze hebben de vrijheid om zelf hun leven vorm te geven. Lukt dat niet, dan is het 'je eigen schuld', denken ze of horen ze anderen zeggen. Het onderwijs ziet hen meer en meer als klant. Maar wat moet je dan als je niet precies weet wat je wilt? Twijfel moet snel worden opgelost want anders kost het je extra geld.

Er wordt vaak wel een uitzondering voor je gemaakt als je de norm niet haalt omdat je je hoofd er niet bij had na het overlijden van je moeder. Maar ik vraag me af of die norm wel klopt:

goede leven. Een kracht waarmee elk mens iets aan de wereld te bieden heeft.

Ik hoop dat ze dat ook ontdekken als we samen mensen opzoeken van wie het leven heel anders loopt dat het hunne. Zo vulden we vorig jaar een nacht in het kerkasiel in Den Haag en begin ik binnenkort aan een project in de gevangenis: studenten en gevangenen werken daarin samen. Ook breng ik verhalen of visies uit levensbeschouwelijke tradities in bij studiedagen of gastlessen. Vertel ik over opvattingen over het goede leven, ook uit mijn christelijke geloof, zodat stu-

beelden van hoe dat kan, waardevol leven. Of wat je je kunt voorstellen bij 'gelukkig' zijn.

Ik hoop dat ze zo ook horen waar ze zelf niet aan gedacht hadden. Dat ze op een nieuwe manier over zichzelf kunnen nadenken, over anderen en de wereld waar wij in leven. Dan kunnen ze ontdekken welke waarden voor hen wezenlijk zijn. Het is belangrijk dat mensen aan hen laten zien wat er op het spel staat bij keuzes, ook politieke keuzes. Dat andere mensen vertellen hoe zij dat zelf doen, keuzes maken, en waarom. Want niet alles komt op hetzelfde neer.