

Elkaar onvoorwaardelijk helpen

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in aantocht, biedt De Linker Wang vier lokale GroenLinks-lijsttrekkers een podium om te vertellen over hun visie en waarden. Ze kregen twee vragen voorgelegd.

**Yfke Nawijn
Ina Scholma-Huisman**

GroenLinks is sterk gebaseerd op waarden. Dat geldt ook voor de meeste actieve GroenLinkers. Door welke levensbeschouwelijke, filosofische of maatschappelijke overtuiging of visie zijn die waarden bij jou bepaald? Hoe werkt dat door in jouw politieke werk?

Worden geloofsgemeenschappen die zich inzetten voor bijvoorbeeld daklozen, vluchtelingen of mensen in armoede gezien als bondgenoten van de gemeentelijke overheid? Zo ja, hoe krijgt dat concreet gestalte?

René Verhoogt (59), is lijsttrekker en fractievoorzitter in Purmerend. GroenLinks heeft er twee van de 35 gemeenteraadszetels. Opgeleid als verpleegkundige is Verhoogt nu teamleider bij een opvang van oudere daklozen en verslaafden van het Leger des Heils. 'Ik ben rooms-katholiek opgevoed en kom uit een PvdA-nest. Thuis werd veel over politiek gesproken. Centraal in mijn opvoeding stond dat je voor andere mensen iets moet betekenen.' Verhoogt was een periode directeur

bij een afdeling van het Rode Kruis. 'Ik deel het grondbeginsel van het Rode Kruis: als mensen hulp nodig hebben, dan krijgen ze dat, ongeacht hun geloof, kleur, of andere zaken. Doe iets voor een ander zonder vragen te stellen of iets terug te krijgen.'

'Ik geloof in God maar daarvoor hoef ik niet naar de kerk. Bidden kan je overal. Ik wil het vertalen naar wat je écht kunt betekenen. Ik heb een enorme drang om mensen te helpen en ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Daarom ben ik de politiek ingegaan.'

Voor Verhoogt begint politiek bij de verhalen van mensen. 'Contact maken moet je doen om te luisteren, niet om antwoord te geven. Het verhaal van mensen is voor mij een grote drijfveer. En als je dan in gesprek bent, altijd eerlijk zijn in wat je vertelt, geen politieke spelletjes spelen.'

De fractie in Purmerend is klein, maar heeft een stem van betekenis. 'We willen in Purmerend zoveel mogelijk samenwerken met levensbeschouwelijke organisaties, want die zitten in de haarvaten van de samenleving. We hebben als fractie armoede hoog op de gemeentelijke agenda gekregen. We spraken onder meer met kerken over wat er leeft en wat zij zien aan armoede in de wijken. We schreven een manifest dat is overgenomen door de gemeente. Maatschappelijke en religieuze organisaties zijn blij dat we de handen ineen geslagen hebben.'



In Roermond is wethouder **Marianne Smitsmans-Burhenne** (59) lijsttrekker. Sinds 2002 is zij raadslid, sinds 2006 fractievoorzitter en sinds 2013 wethouder. De fractie heeft vier van de 31 zetels.

'Ik groeide op in een volkswijk van Roermond en werd daar al vlug getroffen door sociale problematiek als alcoholisme, mishandeling en armoede. Veel kinderen in de wijk maten zich een 'overlevingsstrategie' aan en scholden en mepten er vrolijk op los. Als verlegen meisje kreeg ik vaak de klappen. Iedere zondag gingen we naar de kerk. Mijn moeder was zeer gelovig en had een speciale devotie voor Maria. Ze vertelde altijd vol liefde over haar en haar onvoorwaardelijke liefde voor iedereen. De kernwaarden die ik van mijn ouders en het geloof heb meegekregen: je hebt elkaar onvoorwaardelijk lief, je helpt elkaar door dik en dun, je staat altijd voor elkaar klaar en je (ver-)oordeelt niet.'

Door de ervaringen in mijn jeugd zag ik al vroeg in dat het voor sommige mensen niet vanzelfsprekend is dat ze alle kansen krijgen in het leven en dat vond ik oneerlijk. Op het VWO voelde ik het verschil opnieuw. De meeste klasgenoten groeiden op in een veilige, rijke en inspirerende omgeving. Er ontwikkelde zich in mij een verontwaardiging over de ongelijkheid. Als docent bij de volwasseneneducatie leerde ik later veel mensen uit andere culturen

Lokale GroenLinks lijsttrekkers over hun drijfveren

kennen, met totaal andere achtergronden, geloven en opvattingen. Daar is mij één ding duidelijk geworden: alle religies en alle culturen hebben, hoe verschillend ook, dezelfde kernwaarden. Dezelfde die mijn ouders mij meegaven: heb elkaar lief, help elkaar als het nodig is en veroordeel elkaar niet. Zorg voor elkaar en ook voor de toekomst van onze kinderen.'

Deze waarden deden Smitsmans kiezen voor GroenLinks: 'Los van één geloof, samen met alle mensen bouwen aan een betere wereld. Dat is waar ik in geloof. Dat doen we in Roermond met iedereen die mee wil doen. Daar horen alle geloofsgemeenschappen en andere maatschappelijke partners ook bij. In bijvoorbeeld armoedebeleid zoeken we de verbinding met iedereen en bespreken samen wie wat oppakt en hoe we elkaar kunnen versterken. Zo weten we van elkaar wat we doen, doen we geen dingen dubbel en maken we verbinding met elkaar. Dat laatste helpt ons weer om elkaar te begrijpen.'



Gerrie Rozema (48) is het enige gemeenteraadslid voor GroenLinks in Heerenveen. Ze zit nu twee jaar in de gemeenteraad, daarvoor zat ze twee jaar in de steunfractie. Ze is teamleider geschiedenis op de lerarenopleiding NHL-Stenden in Leeuwarden. 'Mijn vader komt uit een echt PvdA-nest, mijn moeders vader was een overtuigd CDA-er. Ik zat op een open-

bare school en ging regelmatig mee naar de Nederlands Hervormde Kerk. Daar stond een enorm maatschappelijk betrokken dominee. Hij sprak over vluchtelingen, hongerende mensen en de ongelijke kansen van arm en rijk. Dat sprak mij toen al aan.'

Als docent geschiedenis en maatschappijleer streeft ze ernaar dat studenten zich bewust worden van hun eigen opvattingen, normen en waarden. 'Dat geeft begrip voor andere mensen, ook als ze leefden in een andere tijd. En het voorkomt een te snel oordeel over anderen.'

Om die samenleving dichterbij te brengen, zit Rozema in de politiek. 'Politiek gaat over hoe we omgaan met elkaar en hoe er gedeeld kan worden. Politieke keuzes moeten gemaakt worden op grond van de juiste informatie. Tijdens vergaderingen moet worden nagegaan of de informatie klopt en volledig is. Door wie is de informatie verstrekt, met welk doel en wat staat er eigenlijk?'

Achter informatie en cijfers gaan menselijke verhalen schuil. Rozema: 'Die verhalen moeten verteld worden. Ik geef graag praktijkvoorbeelden, zodat anderen zich kunnen inleven.'

In Heerenveen is er een netwerk van vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor bijvoorbeeld daklozen, vluchtelingen of mensen in armoede en betrokken zijn bij de regiegroep armoede. Die groep komt regelmatig samen om samen met een ambtenaar de aanpak van armoede op elkaar af te stemmen.



Marko Ruijtenberg (47) is lijsttrekker in Lansingerland. De gemeente bestaat uit Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek. De fractie heeft één zetel en drie burgerraadsliden. In het dagelijks leven werkt Ruijtenberg bij een detacheringbureau.

'Mijn waarden zijn bepaald door een combinatie van humanistische en christelijke waarden. Ik geloof sterk in een wereld waar niet gekeken wordt naar je afkomst, maar naar je karakter en wat je kunt bijdragen aan de gemeenschap. Mijn eigen drijfveren zijn dan ook het uitbannen van ongelijkheid in de meest brede vorm en de wereld beter achterlaten voor de generaties die na ons komen. Ik ben er ook van overtuigd dat wij de plicht hebben om hiervoor te zorgen.'

Lansingerland is volgens Ruijtenberg in de 'meer dan gelukkige omstandigheid' dat er geen daklozen zijn en dat de vluchtelingen redelijk goed opgevangen worden. Samenwerking met geloofsgemeenschappen vanuit de gemeenteraad krijgt niet echt vorm. 'We hebben geen asielzoekerscentrum en de grootste opvang van statushouders is een voormalig verpleeghuis dat omgebouwd is en waar de bewoners redelijk goed integreren. De armoede, die er wel degelijk is in onze gemeente, komt eigenlijk niet echt aan de oppervlakte, omdat het relatief weinig is.'