

Waar ik in geloof

Martin Visser

Naast bestuurslid en gastauteur van De Linker Wang ben ik ook gepassioneerd leraar Levensbeschouwing. Het doceren van dit vak maakt veel los bij leerlingen. Zo krijg ik regelmatig de vraag waar ik zelf in geloof, omdat in de les regelmatig geloofswaarheden en theologische leerstellingen de revue passeren. Ik heb het voorrecht om een beroep uit te oefenen waar ik regelmatig mezelf bloot mag én moet geven, zodat leerlingen dat vervolgens ook op veilige wijze kunnen doen. Ik geef de leerlingen geen eenvoudig antwoord mee. Vrij vertaald vertel ik ze dat ik enerzijds vrij streng protestants ben opgevoed en gelovig ben, maar anderzijds ook een meer wetenschappelijke kijk op de zaken heb. Dat leidt ertoe dat leerlingen zich na verloop van tijd uitspreken over thema's als leven na de dood, donorschap en hoe zij vinden dat mensen met elkaar om horen te gaan. Een enkele leerling durft zelfs, en dat is in deze tijd echt bijzonder, toe te geven een religieuze achtergrond te hebben. Iets waar je echt niet populairder van wordt in de puberleefstijd. Dit leidt regelmatig tot zeer boeiende lessen, waar ik net zoveel van leer als de leerlingen. Een andere interessante reactie van leerlingen is die op drie GroenLinks-buttons die op mijn jas prijken. Dat lokte een 'Dan weet ik ook weer waar u op stemt'-reactie uit van een tweedeklasser uit een vmbo-t-klas. Ik sprak de wens uit tegen deze leerling dat zij ook later een goed ideaal vindt, waar zij met hart en ziel voor gaat. Het werken met tieners en hun levensvragen voedt mijn passie om ook bij De Linker Wang me op maatschappelijk en politiek terrein bezig te houden met verdieping en bezieling, voorbij de waan van de dag. Ondanks het beeld dat veel mensen van de jeugd hebben, zijn jongeren van vandaag de dag zeer geïnteresseerd in zaken die er echt toe doen, zoals milieu, zorg voor elkaar en mensenrechten. Het

is aan mij als docent om hen met de buitenwereld in contact te brengen en mee te voeren voorbij de eenzijdige chocoladeletter-krantenkoppen. Ook in mijn korte tijd bij De Linker Wang heb ik gemerkt dat je, door blikvelden te verbreden en mensen met elkaar in contact te brengen, het verschil kunt maken. Op thema's als voltooid leven, rituele slacht en geloof in een moderne tijd probeert De Linker Wang buiten én binnen GroenLinks het constructieve gesprek op gang te brengen, en regelmatig met positief resultaat. Dat brengt mij terug bij die ene vraag: wat ik nu eigenlijk geloof, en hoe mij dat ertoe aanzet om elke dag aan de gang te gaan met soms onwillige tieners en zoals zij dat regelmatig aanduiden, een vaag vak. Maar ook de vraag wat mij motiveert om bij De Linker Wang bijzondere mensen te interviewen en bijeenkomsten over heikele thema's mede te organiseren. Dat begon met mijn opvoeding, die is van grote invloed geweest. Op de christelijke basisschool maakte ik kennis met de grote invloed van het judeo-christendom op onze hedendaagse wereld. Levendig staat me een schaalmodel van de Joodse tempel voor de geest waarin ik denkbeeldig door een leerkracht werd rondgeleid. In combinatie met een kinderbijbel van W.G. van de Hulst ('De Here Jezus werd een Mensch als alle andere mensen. Nooit keek Hij in hoogmoed op andere mensen neer. '), is dat de belangrijkste reden dat ik mezelf omschrijf als links-christelijk geïnspireerd persoon. Nu word ik door een meer eclectisch gezelschap bezield. Zo vormt Janneke Stegeman een inspiratie om vanuit de christelijke theologie na te denken over racisme en uitsluiting in het leven van alledag. Op vergelijkbare wijze vormt Franciscus van Assisi zoals we die kennen uit de katholieke traditie (en zoals ik die heb leren kennen uit het prachtige boek van Herman Hesse) een helder voorbeeld hoe om te gaan



Martin Visser is bestuurslid van De Linker Wang

'Het werken met tieners en hun levensvragen voedt mijn passie, ook bij De Linker Wang'

met de natuur en onze gehechtheid aan dingen die er eigenlijk vrij weinig toe doen. De komende jaren hoop ik mensen ook te bezielen. Niet zozeer door mijn eigen verhaal, ik ben bescheiden en zelfbewust genoeg om mijn daadwerkelijke waarde in te kunnen schatten, maar door de juiste mensen en ideeën voor het voetlicht te brengen. Ik hoop dat, met De Linker Wang als platform en GroenLinks als partij, nog vele jaren te mogen doen.