

'Bij de Halte': samen sterker, samen in de wijk

Een plaats om te eten, ontmoeten en een luisterend oor te vinden. Dat is 'Bij de Halte' in Deventer, waar dagbesteding en ambulante hulp geboden wordt aan jongeren en gezinnen. 'Hier word je gezien en gehoord', zegt initiatiefneemster Ilona Ordelman. Het initiatief won in mei de Ab Harrewijnprijs.

Ina Scholma

Wie in Deventer op zoek gaat naar 'Bij De Halte' komt bij de flat Corel in de wijk Zandweer terecht. Je hoeft niet heel opmerkzaam te zijn om te zien dat in deze flats niet de elite van Deventer woont. De flats zien er gedateerd uit, veel gordijnen zijn dicht. Binnenstappen in de ruimte van Bij de Halte is dan een positieve verrassing.

zijn vijf appartementen, die gehuurd worden door jongeren. Ze wonen zelfstandig, maar hebben een beetje begeleiding nodig en een netwerk om op terug te vallen. Verder is er een werkplaats, waar mensen kunnen doen wat ze leuk vinden, of kunnen ontdekken wat ze leuk vinden. Zo maakten creatieve jongeren al een muurschildering in het gebouw. In de werkplaats zijn mensen aan het werk, die een beschutte werkplek nodig hebben, al dan niet bedoeld voor re-integratie in een gewone baan. Verder lopen er stagiaires rond en bureaus die het leuk vinden om daar hun ambacht over te dragen.

Ilona: 'Het is ook niet de bedoeling dat 'Bij De Halte' in een paar woorden uit te leggen is. We willen een community vormen en geen hulpverlenende organisatie zijn.' Zes jaar geleden startte ze met HalteZ. Met dit initiatief bieden zij en haar vijftien

Bijvoorbeeld als coachruimte door therapeuten, voor voortgangsgesprekken door jobcoaches of voor vergaderingen. De ruimtes worden ook door het bedrijfsleven gehuurd. Zo stapte iedereen dus 'Bij de Halte' binnen. Mensen uit Zandweer, die behoefte hebben aan een praatje of aan een luisterend oor. Gemeentebesturen voor een teambuildingsdag, waarvoor de gemeente Deventer alle ruimtes had gehuurd. En BHV-ers van allerlei organisaties voor een bijscholingsdag. Dankzij mond-tot-mondreclame breidt de kring van gebruikers zich uit en komen mensen uit verschillende netwerken elkaar daar tegen.

Ilona vertelt dat het niet direct meeviel om 'Bij de Halte' op te zetten, juist omdat het project buiten bestaande kaders valt. Ze moest haar droom voortdurend verdedigen. Haar droom, die zo anders is dan het 'systeem'. 'Een verdienmodel, dat is wat instan-

'Mensen uit verschillende netwerken komen elkaar tegen'

De huiskamer ziet er met een open haard en bankstel gezellig en warm uit. Rond de tafel in de eetkeuken zitten al een paar jonge vrouwen koffie te drinken. De een met haar hondje, de ander met een kindje. Aan die tafel tref ik Ilona Ordelman, initiatiefneemster en trekker van 'Bij de Halte', winnaar van de Ab Harrewijnprijs. Over Zandweer licht ze toe: 'Het verschil tussen rijk en arm is in deze wijk goed te zien. Er staan niet alleen zulke flats, maar ook grote herenhuizen.'

De kracht van de omweg

Het valt niet mee om het initiatief van 'Bij de Halte' in een paar woorden te omschrijven. Het is een sociaal, maar ook zakelijk initiatief. In februari 2018 kreeg Ilona als huurster de sleutel van dit gebouw met een oppervlakte van 1500 vierkante meter. In het gebouw

collega's op een andere manier ambulante ondersteuning en dagbesteding aan jongeren en gezinnen dan dat reguliere hulpverleningsorganisaties. Vandaar de slogan: 'De kracht van de omweg.' Ilona: 'Wij denken dat deze aanpak werkt. In Bij de Halte is een luisterend oor, mensen kunnen hier eten en contacten opdoen en ze krijgen de gelegenheid om te ontdekken waar ze goed in zijn.' Het initiatief is in anderhalf jaar opgebouwd en tot bloei gekomen. Er zijn bijna dertig mensen bij betrokken, die op allerlei gebieden hun steentje bijdragen.

Luisterend oor

Wat betreft de zakelijke kant van het initiatief: In het gebouw zijn zes kantoren, waarvan drie vast verhuurd zijn. De overige drie worden flexibel verhuurd of kunnen gebruikt worden.

ties willen zien', zegt ze. Ze ontmoette mensen die haar wilden helpen, die zeiden: 'We gaan je zó helpen, dat andere mensen jou gaan begrijpen en helpen'. Dat leverde resultaat op. 'Nu kan ik mijn droom in praktijk brengen en de meerwaarde laten zien. En die wordt gezien, bijvoorbeeld door de gemeente Deventer.' Een bijzonder project dus, daar in Deventer en dat was precies de reden dat 'Bij de Halte' voorgedragen werd voor de Ab Harrewijnprijs, die maandag 13 mei werd uitgereikt in de Pauluskerk in Rotterdam. Ilona vertelt dat ze helemaal verrast was door de nominatie voor de prijs: 'Ik werd gebeld door Christian Jongeneel, de secretaris van de stichting. Dat wij genomineerd waren vond ik al een geweldige erkenning. Dat we hem gewonnen hebben, betekent veel voor alle betrokkenen.'

Deventer' community wint Ab Harrewijnprijs 2019



Het team van Bij de Halte ontvangt in Rotterdam de Ab Harrewijnprijs 2019.

Samen sterker

In het juryrapport staat dat het bij de Ab Harrewijnprijs gaat om initiatiefnemers, die een maatschappelijke misstand constateren, maar niet wachten tot anderen daar werk van maken, maar er zelf mee aan de slag gaan. Ab Harrewijn regelde ooit zelf dekens voor Utrechtse daklozen door bij het leger te vragen of ze nog wat over hadden. Dat is handelen buiten bestaande kaders, waarmee verrassende verbindingen gelegd kunnen worden. Dat zag de jury terug bij de initiatieven van alle genomineerden. 'Bij de Halte' won de prijs en uit het project van Ilona benoemt de jury de bijzondere manier waarop buurt, bedrijfsleven en zorg op een verrassende en innovatieve manier met elkaar verbonden worden: 'Het eindresultaat is een bijzondere samenleving waarin aandacht voor elkaar centraal staat.' Of, zoals ze het 'Bij de Halte' zelf zeggen: 'Samen sterker, samen in de wijk.'

Op 13 mei was het dan zover, de prijsuitreiking. 's Ochtends voerde Ilona nog een officieel gesprek met de gemeente, 's middags vertrok ze in

schoolreisjstemming naar Rotterdam. Ze werd vergezeld door buurman Randy, die een jaar geleden 'Bij De Halte' binnenkwam voor een kopje koffie en een luisterend oor. 'Zijn situatie gaf hem het gevoel dat de wereld elke dag over hem heen viel', vertelt Ilona. In 'Bij de Halte' zag Randy mogelijkheden om zelf stappen te zetten en hij nam de uitdaging aan. Tegenwoordig is hij er vier dagen per week en kookt op dinsdag en donderdag een warme maaltijd voor zo'n vijftien personen. Voor 3,50 euro kunnen die afgehaald worden. Randy hoeft het werk in de keuken natuurlijk niet alleen te doen. In 'Bij de Halte' zijn er altijd mensen om te helpen. Geen wonder dus dat ik aan de keukentafel niet alleen Ilona tref, maar ook een aantal dames, die begonnen zijn aan het schillen van een flinke hoeveelheid aardappelen. 's Avonds zullen er weer mensen binnen komen lopen die helpen met de afwas.

Eigen ervaringen

Voor Ilona zelf was het leven ook niet altijd makkelijk. 'Ik ken uit eigen ervaring het gevoel dat je het liefst in bed

wilt blijven liggen. Dan toch opstaan en je realiseren waar de pijn zit kost heel wat energie. Een volgende stap is hulp leren vragen en leren om te gaan met de pijn. Dat is wat ik heb moeten leren, dat is wat Randy heeft geleerd en die kans willen we anderen ook graag bieden.' In 'Bij de Halte' is een eigen community gecreëerd, die ze vergelijkt met het aloude noaberschap, waarbij je mag leunen op elkaar. 'Dan maakt het niet uit wie je bent of wat je doet, hier word je gezien en gehoord', zegt Ilona. Tot slot dan nog de prijs. Ilona: 'Ik kan heel wat mogelijkheden bedenken om die 5000 euro aan uit te geven. Maar de aanschaf van een hele lange picknicktafel met banken is misschien wel het allermooist. Aan tafel eet je met elkaar, ontmoet je elkaar en dat schept verbinding, helemaal passend 'Bij de Halte'.'