

'De ware mysticus kiest partij voor kwetsbaren'

"Dit dunne boekje van Edward Schillebeeckx: 'Als politiek niet alles is...' springt er voor mij uit. Het is uit 1986, maar nog steeds actueel. Ik heb er veel in onderstreept", zegt Theo Brand (41), eindredacteur van 'De Linker Wang', blad van christenen in Groen-Links.



Edward Schillebeeckx
Als politiek niet alles is...
 Ten Have, 80 blz.,
 antiquarisch



Theo Brand: "Het gaat om de keuzes in het leven."

Deze bundel Abraham Kuyper-lezingen is een reactie op Harry Kuiterts 'Alles is politiek, maar politiek is niet alles'. Kuitert reageerde op het eenzijdige politieke activisme in de kerken, maar het mooie van Schillebeeckx is zijn visie dat de kern van het evangelie wel degelijk betrekking heeft op de maatschappij en op je keuzes in het leven. Een doorleefde christelijke mystiek leidt ertoe dat je partij kiest voor kwetsbaren en voor de schepping. De ware mysticus concentreert zich niet op God als iets hoogs in de hemel, maar op God die mens is geworden in Christus. Daarmee komt de hele schepping in beeld. Als die door de klimaatcrisis en een oneerlijke verdeling van geld en goederen onder druk komt te staan, is de bijbelse boodschap dat je partij kiest. Polarisatie is niet het grootste gevaar dat de kerk bedreigt. Je kunt de eenheid niet ten koste van het evangelie bewaren, schrijft hij. Hij zegt ook dat we Jezus niet moeten verabsoluteren. Jezus onthult God, maar verhult God ook omdat hij een mens was, aan tijd en plaats gebonden. Als je Jezus vergoddelijkt, ben je religieus bezig. De Bijbel ontmaskert juist alle religie. Prachtig." (Cees Veltman)