

DE LINKER WANG, Platform voor Evangelie en Politiek, verbonden met Groen Links

"PLAATSBEPALING"

DE LINKER WANG is een open platform binnen progressief Nederland, met name binnen Groen Links, waarbij de confrontatie tussen bijbel en politiek onderwerp van bezinning en inzet van handelen is. Dit houdt het volgende in:

- 1 Bijbelse noties raken naar onze overtuiging het maatschappelijke leven in al zijn facetten en zijn niet alleen een privé-zaak.
- 2 Wij geloven, dat niet het noodlot, de economische wetten of andere absolute waarden het leven van de mensen uiteindelijk bepalen. Wij geloven dat de god van de bijbel elk noodlot, elk beroep op verdrukkende natuurwetten, economische mechanismen of andere vormen van overheersing uitsluit door zelf die plaats vrij te houden. Zo komt er ruimte voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Waarbij geldt dat vrede alleen gestalte kan krijgen door gerechtigheid.
In die gerechtigheid en vrede gaat het allereerst om het recht van armen, verdrukten en anderen die machteloos gemaakt zijn; vrouwen en mannen, zwart en wit.
Vrede en heelheid van de schepping houden in ieder geval een zorgvuldig omgaan met de natuur in.
- 3 In de huidige politieke verhoudingen in Nederland vinden wij deze zelfde intenties met name in de praktijk van progressieve organisaties en bewegingen. Als plaats in dit politieke veld kiezen wij voor een plek binnen Groen Links, omdat we verwachten dat deze politieke stroming de gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping tot centrum maakt van haar

DE LINKER WANG, NUMMER 1, JUNI 1991

- optreden. Tevens verwachten wij binnen Groen Links een bereidheid dit optreden telkens weer kritisch onder de loep te nemen. Dit tegen het gevaar van wijken voor over-macht, dogma's en verdrukkende ideologieën.
- Ons platform is voorts ook bedoeld voor mensen die, zonder lid te zijn van Groen Links, zich wel aangesproken voelen door deze confrontatie tussen bijbel en politiek.
- 4 Onze gesprekspartners zoeken we met name in kerken, kerkelijke organisaties en bij hen die zich in het publieke debat op christelijke tradities beroepen. Maar ook meer algemene discussies over de plaats van godsdienst en ideologie in de praktijk en theorie van de politiek achten wij een uitdaging.
 - 5 Wij vinden niet dat politiek handelen gelegitimeerd wordt door dat 'christelijk' of 'evangelisch' te noemen. Hoewel wij menen dat hetgeen uit de bijbel te leren valt wel degelijk praktische en politieke consequenties heeft, kan men er over van mening verschillen of het evangelie wel altijd leidt tot een eenduidige politiek. Wat ons verbindt is dat we de politieke feiten als dynamische werkelijkheid steeds weer opnieuw willen proberen te konfronteren met het verplichtende karakter van het evangelie en met de verhalen van bevrijding en menswording in de bijbel.

DE LINKER WANG, Platform voor Evangelie en Politiek, tracht deze positie te verwezenlijken door ondermeer:

- 1 Een blad uit te geven, waarin verslag gedaan wordt van activiteiten

en discussies op dit snijpunt van kerk-zijn en politiek en van waaruit stimulansen uitgaan tot denken en handelen in de bevrijdende zin, zoals omschreven.

- 2 Bijeenkomsten te organiseren, waar mensen die zich tot deze politiek in relatie tot de bijbelse verhalen voelen aangetrokken, elkaar kunnen ontmoeten, sterken en inspireren.
- 3 Publieke debatten aan te gaan, wanneer vragen van christenzijn en politiek aan de orde zijn. Of wanneer (heersende) ideologieën, economische of andere krachten een te beslissende rol inzake het lot van mensen opeisen.
- 4 Regelmatige gesprekken te voeren binnen Groen Links over beleid en optreden, waar ons Platform iets over te melden heeft en wat de normale (vergader)kanalen te buiten gaat.
- 5 Door in optreden en standpunten ook telkens weer mensen op te roepen tot daadwerkelijke deelname aan activiteiten en organisaties (ondermeer Groen Links), die - hoe wankel soms ook - die hoop op bevrijdende veranderingen in praktijk trachten te brengen. ♦